



Herning
Kommune

Mindeparken i Herning



I højsommerhaven er der frit spil for farverne, den knaldrøde kæmpevalmue er overdådig og varsler nok en sommer med kulør.



Æble - asters - haven er let og yndefuld i æblernes blomstringstid og raffineret i september med småæbler og asters i blå og rosa farver.



I azaleahaven, fra maj-juni, står de spinkle, pastelfarvede azaleaer under skyen af de lyserøde magnoliaer og bunddække med de mange smukke blade som f.eks. lungeurt.

I rhododendronhaven blomstrer rhododendronerne næsten på samme tid, farverne er mørke kun brudt af den rosa hjerteblomst i den blankgrønne bund af bl.a. hasselurt.

Når det er rigtig sommer, er rosenhaven det rette sted at opholde sig. Mangfoldige roser dufter stærkt i det lune rum.

Vil du vide mere om Mindeparken



Ring **99 400 775** og hør pensioneret Lars Østerbye fortælle historien om Mindeparken. Det koster normal mobiltakst.

Sådan finder du Mindeparken:

Mindeparken, P-pladsen ved Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, 7400 Herning.
GPS: N 56.138075, E 8.989365



Herning Kommune, Teknik og Miljø

Natur og Grønne Områder,
Enghavevej 10, 7400 Herning
tlf. 96 28 28 28 - teknik@herning.dk
www.herning.dk

I 1947 besluttede byrådet i Herning, at der skulle anlægges en park til minde om besættelsestidens hændelser. I byens østlige område var der et velegnet areal, hvor der allerede var planlagt en kirke - Fredens Kirke. Til at udføre projektering af Mindeparken valgte mindeparkudvalget havearkitekt og professor Georg Boye.

Opgaven blev formuleret således: "Der skulle rejses et varigt minde, ikke alene om besættelsesårene, sikkert den tungeste tid, som vort land har gennemgået, men også som et udtryk for glæden over befrielsen og freden, et minde som kunne stå varigt gennem kommende slægter og samtidig være en pryd i byen".



Parken blev anlagt i to områder, som det var foreslået – den alvorbetonede del Mindelunden ved kirken og den lysere del - lystanlægget - i grønningens udvidelse mod øst. Siden indvielsen af Mindeparken i 1951 har omgivelserne ændret sig fra åben mark til tæt bebyggelse, men Mindeparken fungerer stadig som en af Hernings allerfineste prydarker.

Gennem årene er de artsrige busketter i randplantningen moderniseret og fornyet, og i staudehaven er de sekskantede avnbøgerum blevet omlagt (ved landskabsarkitekterne Agnete Muusfeldt og Gunver Vestergaard), men voldsomme ændringer er undgået. Det er det stærke anlæg fra 1947, der udgør anlæggets rammer og indhold.



En tur gennem parken er en oplevelse af at bevæge sig mellem lukkede haverum, den lette skov og den åbne slette.

Mindeparken er god for den stille vandrer, der ønsker rekreation og fred. Legepladsen i Mindeparken er et godt sted for de mindre børn. Det er spændende at gå på opdagelse i de sekskantede haver, men husk at passe på dem og at planterne ikke må plukkes.

Bag de høje sekskantede avnbøghække, med vinduer og portaler, gemmer sig oplevelser i årstidernes skiftende blomstringer.

Dette er et godt sted at samle inspiration til indretning af egen have, da der i alle haver er opsat plancher, som fortæller om bedenes sammensætning. Plancherne kan også ses på Herning Kommunes hjemmeside.



Den mest eventyrlige have er vandhøjen med granitkugler svævende over det blanke vand. Hele sommeren bidrager stauden vortemælk med tidlige blomster og senere med skønne efterårsfarver.